

# Post naar kamp

Alle Impeesianen ontvangen graag post op kamp, hoe sneller hoe beter. Stuur alvast een brief nog voor ze vertrokken zijn. Dat verzacht daar waar nodig ook het heimweesyndroom. Je stuurt best je post onder gesloten omslag naar het kampadres. Er wordt slechts 2 keer per week post gebracht, dus stuur op tijd je kaartjes!.

SCOUTS IMPEESA

Naam Voornaam / Tak P/a Mevr Britt

Vandeputte

Koewacht 128

9190 STEKENE

Zorg ervoor dat jouw post voldoende gefrankeerd is!



# Post naar huis

Op kamp nemen we een momentje vrij om een brief te sturen naar het thuisfront, de bomma's en boppa's, de tantes en nonkels, de beste vriend(in), ...

Om dit vlot te laten verlopen, vragen we om de namen en adressen op zelfklevende etiketten mee te geven, eventueel reeds op enveloppen gekleefd. Het bespaart veel tijd en werk voor de leiding. Schrijf er ook bij wie dit is voor je kind. Een bever en welp weten vaak niet wie Jos en Anna zijn, maar weet wel wie oma en opa is.

In het kampgeld zijn er dit jaar **drie postkaartjes** met zegel inbegrepen. Zo kan iedereen een extra kaartje sturen nu er geen bezoekdag is.

Tijdens het kamp kan je kind kaartjes aankopen. Wij verkopen deze aan € 1,50/ stuk, incl. postzegel.

We verrekenen dit bedrag rechtstreeks met het zakgeld. Zelf postzegels meegeven heeft weinig nut: ze gaan verloren, worden onbruikbaar door nat weer of ze komen ongebruikt in de bagage terug thuis. Hou dus rekening met het aantal kaartjes dat je kind wil laten versturen als je zakgeld meegeeft!

